

DE ZWAARDEN



Ace of Swords

DE ZWAARDEN IN DE TAROT

Na het hart en onze onderbuik bij de staven en de Bekers is het tijd voor de Zwaarden. Het element en de groep waar veel tarotliefhebbers echt moeite mee hebben.

Wat zijn de zwaarden kaarten nu eigenlijk? Zijn ze alleen maar negatief, of kunnen ze ons juist wat moois brengen?

De zwaarden staan voor het element lucht. Datgene dat moeilijk vast te grijpen is, maar wel overal om ons heen. Lucht is ook mannelijk en dus actief.

We zeggen wel eens dat iemand een 'vlijmscherpe' opmerking maakt, of een 'scherpe' tong heeft. Alles dat we zeggen is een actie van ons brein. Zwaarden staan voor actie, voor gaan met de bananen, en vooral voor wat er in je hoofd gebeurt en in je communicatie. Maar de zwaarden staan ook voor macht, bescherming, autoriteit, kracht en moed. De zwaarden staan ook vaak voor het mentale, voor onze intelligentie en het leren van nieuwe dingen.



In het mystieke zien we de rol van het zwaard als een mannelijk symbool. Dit zien we heel erg terug in rituelen waarbij de dolk als een mannelijk geslachtsdeel gezien wordt en de beker als een vagina/baarmoeder. Dat samenkomen van dolk en beker wordt ook wel de Hieros Gamos genoemd. Dit is het Heilig Huwelijk tussen een god en een godin. In een ritueel wordt dit soms met mensen uitgevoerd (in hun rol als god of godin), maar in alchemie en bepaalde mystieke stromingen is dit compleet symbolisch en staat het juist voor het versmelten van tegenpolen (man-vrouw, zwart-wit, actief-passief).

DE ZWAARDEN IN DE TAROT



In verhalen over magische zwaarden is het zwaard dat juist zorgt dat de held overgaat tot actie. Hij krijgt opeens een zekere kracht aangereikt en daarmee kan hij de strijd aan met de duistere of slechte krachten,

Denk maar aan het zwaard van koning Arthur, dat hem gegeven wordt door de hand in het meer bij Avalon. Met dit zwaard, Excalibur, verenigt hij de ridders van de ronde tafel.

Of het zwaard Albion, in de serie Robin of Sherwood. Een magisch zwaard dat ervoor zorgt dat Robin Hood juist zijn moed kan gebruiken om bij de rijken te stelen en de armen te beschermen.

In de Noorse mythologie zijn er veel magische zwaarden bekend. De god Frey zou een bijzonder zwaard hebben, maar ook in de Volsungen saga heeft Odin het zwaard Gram in een boom gestoken en wordt deze door Sigmund daar uitgehaald.

Al deze zwaarden zorgen er voor dat het verhaal doorgaat en dat de held zijn missie kan volbrengen.

DE ZWAARDEN IN DE TAROT



Een ander mooi verhaal is hoe Alexander de Grote de Gordiaanse knoop in 333 voor Christus oploste. Het verhaal gaat dat de Frygiërs (een volk in Anatolië) zonder koning waren, en dat het orakel had voorspeld dat de eerste man die met een ossenkar de stad zou binnenkomen dat die koning zou worden. Zo gebeurde het, en de man werd onthaald. Zijn zoon Midas eerde de ossenkar van zijn vader en bond hem vast met een enorm ingewikkelde knoop om de kar te offeren aan Sabazios (de Hemelvader god van de Frygiërs). Het orakel voorspelde dat degene die de knoop kon ontwarren de heerser van heel Azië zou worden.

Alexander de Grote was bezig met zijn grote uitbreiding, en in die tijd was Frygië een deel van het Perzisch keizerrijk. Alexander bekeek de knoop, probeerde wat, maar bedacht zich dat het niet uitmaakte hoe de knoop ontward werd, als hij maar uit elkaar ging. En trok zijn zwaard.

De Gordiaanse knoop was opgelost en geschiedenis vertelt ons dat Alexander inderdaad Azië veroverde.

Dit is een heel goed voorbeeld van hoe slim zijn er voor zorgt dat de held van het verhaal gedaan krijgt wat er van hem verwacht wordt. Letterlijk is Alexander op het idee gekomen, en heeft zijn zwaard er voor gezorgd dat het ook gebeurde.

DE ZWAARDEN IN DE TAROT



Al deze zwaarden zorgen ervoor dat het verhaal doorgaat en dat de held zijn missie kan volbrengen.

In de tarotkaarten in het element zien we juist dat de zwaarden een hoofdrol spelen, meer nog dan bij de andere elementen. Niet alle personen houden de zwaarden vast, en de zwaarden zelf laten zien wat er aan de hand is in de kaart. De persoon is alleen maar de vasthouder.

Hoe kunnen we de zwaarden niet als alleen maar negatief zien? De vraag die je hier bij kunt stellen is: "Welke wijze les kan ik uit deze kaart meenemen?" of "Als ik deze kaart letterlijk neem, wat zou het me kunnen brengen?" Dit helpt om de zwaarden kaarten wat luchtiger te houden.

De sterrenbeelden die geassocieerd worden met de zwaarden zijn de luchttekens Weegschaal, Waterman en Tweelingen.

LEGGING MET STAVEN, BEKERS EN ZWAARDEN



IK WIL



IK VOEL



IK DENK

In de legging hierboven kun je bij een situatie de kaarten van de staven en de bekers gebruiken.

Kaart 1 staat voor wat je welke soort wilskracht nodig is voor de situatie

Kaart 2 staat voor welk gevoel je nuttig is voor de situatie.

Kaart 3 staat voor welk idee of welke gedachte belangrijk is voor je situatie

Durf je het aan?

Als je het leuk vindt mag je een vierde kaart trekken vanuit het grote arcanum als verbinder voor deze drie kaarten.

RUIMTE VOOR NOTITIES BIJ ZWAARDEN

ZWAARDEN AAS



ZWAARDEN TWEE



ZWAARDEN DRIE



ZWAARDEN VIER



ZWAARDEN VIJF



ZWAARDEN ZES



ZWAARDEN ZEVEN



ZWAARDEN ACHT



ZWAARDEN NEGEN



ZWAARDEN TIEN

