

KLEUREN IN DE TAROT



KLEUREN IN DE TAROT

Geel

Geel is de kleur van de zon. Het schijnt bijzonder intens en opvallend. Geel staat voor warmte en goed humeur, ontwikkeling, streven naar vrijheid, nieuwsgierigheid, spontaniteit, openheid, verwachting, creativiteit en vrolijkheid. Geel is ideaal tegen depressieve stemmingen en kan zelfs het concentratievermogen verhogen. Het is een bijzonder levendige kleur en wordt beschouwd als leuk, speels en vrolijk.

Oranje

Oranje staat voor jeugd, energie en levensvreugde. De kleur lijkt nog warmer dan geel en staat voor avontuurlijkheid, optimisme en gezelligheid. Het helpt tegen verlies van eetlust of depressie. Oranje is ook een extravagante kleur. Het wordt vaak door extroverte mensen in hun kleding gedragen. Tegelijkertijd staat de kleur voor de herfst en de oogsttijd. Dus aan de ene kant een tijd van overvloed zonder schaarste (van voedsel). Tegelijkertijd kondigt het oranje van de herfstbladeren de nadering van de winter aan.

Rood

Rood is een van de sterkste signaal- en waarschuwingskleuren. Het staat voor zelfvertrouwen, kracht, vitaliteit, activiteit, dynamiek, passie en erotiek. Het is de kleur van leven en liefde, maar ook van rivaliteit, woede en agressie. Ook roept de kleur gevaar en oorlog op, lijden en straf. De kleur alarmeert ons, maakt ons alert.

Violet en paars

In het verleden was paars voorbehouden aan de adel en hoge geestelijken. Het symboliseert dus macht en magie. De kleur is een van de meest tegenstrijdige in de kleurenpsychologie. Enerzijds is violet een uitdrukking van hoge aspiratie, geestelijke autonomie en soevereiniteit, reden waarom de kleur vaak wordt gebruikt in verband met religie, seksualiteit of luxe. Maar het staat ook voor mystiek, fantasie en nostalgie. Soms wordt het geassocieerd met ijdelheid en ambitie.

Blauw

Blauw is de kleur van de zee en de lucht. Het symboliseert zowel diepte (oceaan) als uitgestrektheid (horizon), zowel innerlijke vrede als harmonie, evenwicht en tevredenheid. Blauw staat voor welzijn en waarheid, ernst, eerlijkheid, intuïtie en creativiteit. Het is wereldwijd de meest populaire kleur - bij mannen en vrouwen. Omdat velen het associëren met loyaliteit, betrouwbaarheid, empathie en vertrouwen. Blauw kan echter koel en afstandelijk overkomen.

KLEUREN IN DE TAROT

Groen

Groen is de kleur van de natuur: weelderig gras en verse bladeren zijn groen. De kleur is daarom een symbool van het leven zelf, van natuurlijkheid, vruchtbaarheid, hoop en harmonie. De kleur ontspant en kalmeert ons. Veel mensen associëren groen met welvaart, vrijheid en veiligheid. De kleur bevat echter ook negatieve symbolen: Afgunst en gif ("gifgroen").

Bruin

Bruin is de kleur van aarde en hout. Bruin symboliseert dan ook nuchterheid, stabiliteit, warmte, veiligheid en zekerheid. Hoewel de kleur tot de donkere tinten behoort, straalt hij plezier, gezelligheid, zachtheid en sensualiteit uit. Het is echter weer een ambivalente kleur. Het wordt ook geassocieerd met comfort en fantasieloosheid. Het wordt niet zelden beschouwd als ouderwets en saai. Bedorven dingen worden bruin. Verteerde dingen ook. Bruin staat dus ook voor vuil of slecht.

Wit

Wit is de kleur van zuiverheid en onschuld. Het is een sterk symbool van waarheid, reinheid, vrede, volmaaktheid en volledigheid. Niets schijnt feller dan wit licht. Daarom wordt de kleur vaak geassocieerd met het goddelijke.

Zwart

Zwart staat voor nacht en duisternis. Maar ook voor het onzekere, mysterieuze en bedreigende. Zwarte katten, bijvoorbeeld, staan symbool voor naderend ongeluk. Het is een van de krachtigste kleuren van allemaal. Het straalt dus niet alleen macht uit. Zwart kan ook afstandelijkheid, elegantie en waardigheid uitstralen.

Grijs

Niets symboliseert neutraliteit en soberheid zozeer als grijs. Het is de kleur van ouderdom. Maar het is ook de kleur van extreme terughoudendheid of zelfs somberheid. Grijs is onopvallend, onverschillig, afstandelijk. Het wordt vaak geassocieerd met eenzaamheid, zorgen of droefheid. Tegelijkertijd kan effen grijs elegantie, understatement en bescheidenheid uitstralen. Daarom wordt de kleur ook beschouwd als een uiting van een ernstig en stabiel persoon.

RUIMTE VOOR NOTITIES BIJ KLEURENLEER
