

HET KLEINE ARCANUM



HET KLEINE ARCANUM

De wereld om ons heen is de wereld die we zien, voelen, horen en beleven. We worden erdoor overspoeld, meegesleurd en soms zelfs voor het blok gezet. De wereld beïnvloedt ons, maar wij beïnvloeden de wereld ook. We zitten continu in bepaalde situaties die te maken hebben met ons Leven.

Dit is de kern van het kleine arcanum. Het wereldlijke, het dagelijkse. In deze 56 kaarten zien we een weerspiegeling van alle facetten in de dagelijkse situaties en personen.

De verhalen in deze 40 kaarten (ik laat de hofkaarten heel even buiten beschouwing) laten ons zien hoe veelzijdig het leven is, en hoe in de kleine dingen die we doen ons leven kunnen beïnvloeden. Ze gaan over relaties, over projecten, over een baan zoeken, over in een gesprek je gevoelens delen etc.

Daarnaast zie je in de 40 kaarten een enorme variëteit aan emoties voorbijkomen die te maken hebben met succes, verdriet, liefde, het gezinsleven, van alles.

Met de lessen over het kleine arcanum kijken we dus eerst naar de wereld om ons heen zoals hij is. Als we dit begrijpen dan is onze stap is naar het universele of het goddelijke in het grote arcanum een makkelijkere stap is doordat we de taal van de tarot zijn gaan begrijpen. En hierdoor gaan de grote arcanumkaarten als een boek voor ons open en zijn ze makkelijker te lezen.

Als we snappen hoe in deze vier elementengroepen hoe de tarot is opgebouwd dan is het voor ons ook makkelijker om de spirituele ideeën die achter het grote arcanum zitten te begrijpen.

In de komende zes lessen over gaan we werken aan de volgende zaken;

- De vier elementengroepen
- De opbouw in de kaarten (per elementgroep) van aas tot 10
- De hofkaarten
- Het intuïtief lezen van de kaarten aan de hand van de plaatjes
- Een aantal voorbeelden van leggingen met het kleine arcanum

Het allerbelangrijkste is dat we lekker veel gaan oefenen, dus elke les krijg je ook mooie oefeningen om te doen. Dit eerste deel over het kleine arcanum staat ook los van de elementen die we stap voor stap gaan bekijken. Zie het als een introductie!

DE VIER ELEMENTEN



De Griekse filosofen zijn de vaders van de elementen leer. Dankzij hen hebben we in onze mysterie tradities vier elementen; Water, Aarde, Lucht en Vuur. In sommige tradities zien we er ook een vijfde bij; de Geest.

In de tijd voor het Hellenisme (de bloeiperiode van de Griekse filosofie) was er een filosoof die al vertelde dat een emmer die niet gevuld was met water wel gevuld zou moeten zijn met een ander element. Hij noemde dit element lucht. Zijn voorgangers hadden al geruzied over wat er in de basis in de wereld zou moeten zijn, en zij besloten dat er 'arche' (hier komt het woord archetype ook vandaan, wat we vaak gebruiken om ideeën achter het grote arcanum te snappen) in de wereld is. Oersubstanties, of oerelementen waaruit alles in de wereld zou zijn ontstaan.

Dankzij Plato kennen we het woord element, maar dankzij zijn leerling Aristoteles kennen we de verdeling van de vier elementen zoals ze ook te voelen zijn:

Vuur is heet en droog

Lucht is heet en nat (zoals mist)

Water is koud en nat

Aarde is koud en droog.

Daarnaast heeft Aristoteles het vijfde element aan de Griekse filosofie toegevoegd: Aether, of Geest.

In heel veel verschillende stromingen zijn de elementen meegenomen om een verdeling te maken van de wereld, zodat we alles wat er is makkelijker kunnen begrijpen. In de realiteit is natuurlijk niet alles zwart-wit, maar deze verdeling helpt ons om in de tarot onze focus goed te richten op de betekenis van een kaart.

DE VIER ELEMENTEN

De aarde is wat we kunnen voelen, het zand in onze vingers. Het fysieke. Water is waar we voor twee derde uit bestaan, het stroomt door ons, onze tranen, en vertelt ons over onze emoties.

Met een zwaard kun je beslissingen nemen, die je vooral met je verstand doet.

En met een staf van hout is ooit eens gegroeid vanuit een zaadje in de grond, gevoed door de zon, verzorgd en bewaterd wordt omdat wij de wens hebben om het te laten groeien.

Deze vier elementen zien we als volgt terug in de tarot:

Element	Kaartsoort	Windrichting		
Aarde	Munten/Pentakels	Oosten	Vrouwelijk	Ik ben
Water	Bekers	Westen	Vrouwelijk	Ik voel
Vuur	Staven	Zuiden	Mannelijk	Ik wil
Lucht	Zwaarden	Noorden	Mannelijk	Ik denk

De onderwerpen die je terugziet in de kaarten per groep zijn vooral:

Aarde - het tastbare, geld, ambachten, relaties, projecten, stabiliteit

Water – gevoelens, verdriet, blijdschap, liefde, intuïtief

Vuur – ambities, passies, carrière, normen en waarden, creativiteit

Lucht – het denken, ideeën, leren, het mentale

Het kern verhaal van de kaarten in het kleine arcanum kun je zien in het element dat zij laten zien. Dat is je kapstok als het gaat om het leren van de kaarten.

Tip:

Als je in een lezing in verhouding van het totaal aantal kaarten veel bekers kaarten ziet, dan is dit een teken dat het grote thema bij de lezing gevoelens zijn. Dit kun je voor jezelf (of degene voor wie je leest) benoemen.

Deze tip helpt je ook als je een legging doet met een specifieke vraag. Stel nu dat je een vraag hebt over een nieuwe hobby en je krijgt veel staven dan zijn dat de eerste kaarten die je bekijkt omdat ze gaan over passie en creativiteit.

DE STAVEN



DE STAVEN IN DE TAROT

Er is een reden dat we beginnen met de Staven. Dit is een van de belangrijkste groepen, onze basis. En dit heeft te maken met de verhalen die gaan over waar wij vandaan komen en hoe onze Geest is ontstaan.

In het begin was er niks. Later, zoals je in veel verhalen leest, is er een godheid die de wereld maakt, en alles schept dat er op die wereld leest. Maar het bijzondere is het ontstaan van de mens.

Een van de verhalen is het ontstaan van de mens in de oude Griekse mythen.



Uit de chaos was de wereld ontstaan, en er was een wereld waar de dieren rondlopen en de planten, bomen en bloemen groeiden. Eros, de god van de liefde vond dat er nog iets miste; de mens. Hij gaf een van de Titanen, Prometheus, de opdracht om de mens te maken. Prometheus was een hele slimme en intelligente Titaan. Zijn naam betekent 'vooruitdenkende'.

Prometheus ging aan de slag met aarde en klei en schiep zo de mens. Hij was op slag verliefd op deze wezens en zorgde ervoor dat ze alles hadden wat ze nodig hadden. Eros blies het leven in ze, en Pallas Athene gaf ze het denkvermogen.

Prometheus ging elke dag bij de mensen kijken. Ze leefden in holen en grotten maar Prometheus vond dat er iets miste; dat ze voor zichzelf een Wil hadden en keuzes konden maken.

Op de Olympus was er een eeuwigbrandend goddelijk vuur en Prometheus wilde dat aan de mensen geven, maar dat mocht niet van Zeus. Als de mens het vuur zou krijgen, dan zouden ze te veel op de goden lijken en teveel macht krijgen.

Maar Prometheus zette door, en stal een vonkje vuur van de goden. Hij bracht het naar de mens en leerde ze omgaan met het vuur. En de mens was zo intelligent dat ze gingen het gebruiken, en na een tijdje helaas ook misbruiken om macht te verkrijgen.

DE STAVEN IN DE TAROT

Maar Prometheus zette door, en stal een vonkje vuur van de goden. Hij bracht het naar de mens en leerde ze omgaan met het vuur. En de mens was zo intelligent dat ze gingen het gebruiken, en na een tijdje helaas ook misbruiken om macht te verkrijgen.

Zeus kwam er achter wat er gebeurd was, en liet Prometheus vastketenen op een berg voor straf. Elke dag kwam er een adelaar om zijn lever op te eten en elke nacht groeide zijn lever weer aan. Dit duurde en duurde, als straf voor dat Prometheus de mensheid bewust leerde leven. Totdat Hercules hem bevrijdde.

De staven zijn ons vuur. Ze staan voor actie, beweging, onze carrière, onze spirituele groei, maar ook onze normen en waarden. Onze passie. Wat we belangrijk vinden. Dit is wat we bedoelen als we zeggen dat deze kaarten staan voor wat 'ik wil'. Dit is de kern van ons wezen.

In de basis van de Qabalah of Kabbalah (de eerste is de stroming die in ons westers esoterisme gebruikt wordt en de tweede is de originele joodse mystieke leer) wordt ons verteld dat het vuur het eerste is dat is ontstaan vanuit de godheid. Dat is onze kern, ons goddelijk vonk. Dit is onze drive waardoor we dag na dag op staan en het leven in gaan.

Telkens als je een kaart trekt vanuit de Staven, bedenk dan; wat is wat die persoon wil? Waar staat die persoon voor? Wat vindt hij of zij belangrijk?

Dit is ons diepste zijn. Onze verbinding met wat er in ons diepste Zelf zit, of als je daar een connectie mee voelt: de verbinding met het Hogere.

Ook zie je in de kaarten vaak dat het gaat om hard werken, er voor zorgen dat alles dat je doet zijn vruchten af werpt als je met je harde werk klaar bent.

Als we naar ons als mens kijken dan zien we ons ego en ons karakter voor bij komen in de kaarten. Maar ook hoe impulsief en hoe hartverwarmend we zijn. Dat we soms ons zonder richting voelen in het leven (daar komt die 'drive' weer om de hoek kijken). We zien charisma, energie, en spiritualiteit (bewondering van het element).

De Staven zijn dus echt een vuurgedreven 'doe' groep.

Vanuit de astrologie zijn de vuurtekens gekoppeld aan de groep van staven; Leeuw, Boogschutter en Ram. Deze persoonlijkheden zien we terug in deze elementengroep.

OEFENEN MET DE STAVEN

Opdracht 1

Neem je deck en haal de grote arcanumkaarten uit het deck en leg ze opzij. Splits het kleine arcanum in de elementgroepen en de hofkaarten. Leg de hofkaarten ook opzij.

Doel van deze opdracht: het opgroeien van het element zien in de kaarten

a. Neem de elementengroep van de staven. Stel nu dat je een nieuwe baan/studie bent gestart. Hoe zie hoe je omgaat met je collega's of medestudenten in de kaarten?

b. Probeer per kaart 1 kernwoord voor nu op te schrijven. Dit kun je noteren in de aantekeningbladen met de kaarten. Het hoeft allemaal niet perfect, het is een proces.

Opdracht 2

Neem nog een keer alleen de groep van staven. In deze opdracht ga je kijken welke kaart er goed past bij een vraag.

Doel: betekenis van de kaart toepassen in een vraag

a. Welke kaart past het beste bij een ruzie oplossen?

b. Welke kaart past het beste bij een laatste zetje?

c. Welke kaart past het beste bij lekker werken met je collega's?

d. Welke kaart past het beste bij keuzes maken?

DE STAVEN KAARTEN

Achter deze bladzijde vind je de eerste groep kaarten met daarbij de afbeeldingen. En ruimte voor notities.

Ik heb expres de bladzijdes leeg gelaten. Dit is voor jou de roep om vooral de studie naar de tarot op JOUW manier te doen. En er de tijd voor te nemen.

Het gaat niet om vakjes invullen.

Het gaat niet om de 'juiste' betekenis te vinden.

Het gaat er om dat je de komende tijd/weken/maanden/jaren dit werkboek er af en toe bij pakt en ziet hoe je ideeën over de kaarten veranderen naarmate je meer leest, ontdekt en afvraagt.

Maar natuurlijk geef ik ook een leidraad:

Voor de beginner

Maak lekker aantekeningen tijdens de les. Klieder.

Check naderhand of je kort een verhaal, patronen of wat de personen aan het doen zijn in je notities hebt staan.

Noteer een paar symbolen

Noteer een gezegde

Voor de gevorderde

Belangrijk is dat je kort opschrijft voor jezelf wat jij al van de kaart weet.

Maar trigger jezelf: wat had je nog niet gezien in de kaart, maar nu wel?

Schaaf je kennis bij met de patronen, symbolen en de acties van de kaarten.

Gooi er alvast wat numerologie in.

Plak er foto's of afbeeldingen bij van wat jij vindt dat de kaart weergeeft.

Voor iedereen:

Het is ook een mega goede oefening om de kaarten in te kleuren. Dat maakt je nog alerter op de symboliek!

.

STAVEN AAS



STAVEN TWEE



STAVEN DRIE



STAVEN VIER



STAVEN VIJF



STAVEN ZES



STAVEN ZEVEN



STAVEN ACHT



STAVEN NEGEN



STAVEN TIEN



RUIMTE VOOR NOTITIES BIJ STAVEN
