

# DE PENTAKELS

---



# DE PENTAKELS IN DE TAROT

---

En zo komen we bij het laatste element aan; Aarde. Het meest vaste, niet bewegende en bijzonderste element.

De afgelopen weken zijn we een hele specifieke volgorde van de elementen langsgedaan met een reden. In de Qabalah, een leer die op een gegeven moment heel erg meegenomen is in de tarot, wordt er verteld dat in het begin niks was. Alleen een godheid die zag dat er iets mocht gaan zijn. Wat er gebeurde was tegenovergesteld aan wat er in de bijbel plaatsvindt in Genesis: de godheid is eerst overal, en trekt zich helemaal terug achter een sluier. Dit wordt 'tzimtzum' genoemd en zorgt er voor dat er in het niets iets kan ontstaan. En vanuit de godheid werden alle elementen gemaakt: eerst vuur, daarna water, dan lucht en als laatste aarde.



In dit verhaal zien we ook dat het eerste element heel ongrijpbaar is, het is het idee van vuur, onze 'divine spark', ons goddelijk vuur wordt dat ook wel genoemd. Het zit diep in ons. Onze gevoelens laten ons nog dieper leven, en verrijken hoe we beslissen en wat we meemaken. De wijsheid van het element lucht, dat we onze gedachten mee kunnen dragen en dat we steeds meer kennis hebben. Maar dan is er een 'plof' op de grond bij het element aarde: we zijn.

# DE PENTAKELS IN DE TAROT

---



Caspar David Friedrich, Monk by the Sea (1808-10)

Bij het element aarde praten we met “Ik ben”. Ons lijf, de grond om ons heen, alles dat tastbaar is. In de pentakels zien we situaties van oogsten, samenwerken, relaties, geld. Alles dat we uit contact krijgen van de mensen en de aarde om ons heen.

Als we alles samenbrengen, onze wil, onze emoties en onze gedachten krijgen we een compleet geheel. In de oorsprong van waar de elementen vandaan kwamen zijn aarde, water, lucht en vuur de vier elementen die samen een vijfde element maken: de Geest. Alle vier de groepen kaarten zijn onderdeel van ons Zijn. Maar in de tarot kun je nog een stapje verder gaan en zeggen dat het vijfde element, de Geest, te vinden is in het grote arcanum. En dat alle vijf de groepen er voor zorgt dat we compleet zijn.

De Aarde is enorm belangrijk voor ons. Zij is onze moeder, zij geeft ons eten, de kleren om ons lijf, en een huis om in te wonen.



# DE PENTAKELS IN DE TAROT

---



In alle oude mythologieën zien we dat zij als eerste ontstaat, het eerste vrouwelijke dat alles maakt. Zij ontstaat uit alle chaos, het eerste dat er is.

Zo is er in de Griekse mythologie het verhaal van Gaea. Zij sprong voort uit het Niets, en gaf het leven aan Uranus en Pontus. Uranus was de hemel en haar gelijke, Pontus de zee maar ook Ourea de bergen. Gaea kwam samen met Uranus en verwekte zo de twaalf Titanen waar onder andere Rhea en Kronos tussen zaten. Rhea en Kronos waren de ouders van Zeus. Met Pontus kreeg Gaea de oergoden van de zee.

Gaea is een van de chthonische goden uit de Griekse mythologie. Dit waren goden die heel aards waren, moedergodinnen en heel animistisch waren. Zij waren overal. Een voorbeeld van andere chthonische godin is Persephone. Ook Hekate werd een chthonische godin genoemd, en aan deze godinnen werden dan aardse dieren zoals honden of geiten geofferd.

Een andere godin die een prachtig symbool voor de aarde is, is de godin Ilmatar, de godin die alles geschapen heeft in de Kalevala, het boek waarin de verhalen en mythen van de Finnen zijn verzameld. Ilmatar was een maagdelijke godin (net zoals Gaea) en er wordt niet verteld waar zij vandaan komt. Zij is de godin van de natuur en wordt zwanger van zee en de lucht. Maar ze blijft zwanger en verveelt zich, en gaat 700 jaar zwemmen in de oerzeeën.



# DE PENTAKELS IN DE TAROT

---



Op een dag ziet zij een vogel vliegen en gaat met haar knie omhoog zitten zodat de vogel kan landen. De vogel legt zes eieren, vijf van goud en eentje van ijzer. En de eieren worden warmer en warmer. Maar op een gegeven moment worden de eieren zo warm dat Ilmatar schrikt en per ongeluk haar been wegtrekt van de pijn. De eieren vallen van haar knie en breken in het water. De eierschalen vormen de aarde, het eiwit de maan en de sterren en het eigeel de zon. Ilmatar is hier heel blij mee en vormt met haar handen en voeten het land dat zij gecreëerd heeft. Ilmatar blijft nog lang zwanger, maar op een gegeven moment is de baby in haar buik geen baby meer en wordt de god Vainamoinen als oude wijze man geboren, de belangrijkste god van de Finnen.

In de tarot moeten we letten op alles dat met het element aarde te maken heeft. Kijk vooral om je heen, wat kun je aanraken, wat is echt voor je neus?

De sterrenbeeld die we aan deze groep kaarten koppelen zijn stier, maagd en steenbok.

## LEGGING MET HET KLEINE ARCANUM

---

1

IK WIL

3

IK DENK

2

IK VOEL

4

IK BEN

In de legging hierboven kun je bij een situatie de kaarten van de staven en de bekers gebruiken.

Kaart 1 staat voor wat je welke soort wilskracht nodig is voor de situatie  
Kaart 2 staat voor welk gevoel je nuttig is voor de situatie.

Kaart 3 staat voor welk idee of welke gedachte belangrijk is voor je situatie

Kaart 4 voor wat je nodig hebt in het tastbare (hulp van anderen, financiële middelen)

# RUIMTE VOOR NOTITIES BIJ PENTAKELS

---



# PENTAKELS AAS

---



# PENTAKELS TWEE

---



# PENTAKELS DRIE

---





# PENTAKELS VIER

---



# PENTAKELS VIJF

---



# PENTAKELS ZES

---





# PENTAKELS ZEVEN



# PENTAKELS ACHT

---



# PENTAKELS NEGEN

---





# PENTAKELS TIEN

---

